

SAMENSPSEL

Wijkblad van de *Christus Triumfatorkerk*, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag
15^e Jaargang nr. 6, Juli - augustus 2011

Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 8,50) per jaar

Bankrekeningnr: 514 40 61 t.n.v. *Stichting Christus Triumfatorkerk* o.v.v. *Samenspel*

Redactie: Henk Hospes, samenspel@christustriumfatorkerk.nl

Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala

Advertenties: Bert van der Sluis

Bezorging: Henk Hospes

Koster : Kristin en Arie Jan van de Bom tel. 070 383 76 55
b.g.g. en alleen in dringende gevallen tel. 070 331 03 79
e-mail: ctk@casema.nl

Predikanten: ds. Ruud Stiemer,
di, do en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 u tel. 070 382 52 65
(maandag vrij/ woensdag *Noorderkerk*)
e-mail: ruudstiemer@christustriumfatorkerk.nl
ds. Berit Bootsma-Gerritsen, ma, wo, do tel. 070 359 62 39
e-mail: beritbootsma@christustriumfatorkerk.nl

Wijkkerkenraad:

Voorzitter: Anita v.d. Wal tel. 070 310 69 52
e-mail: avdwal@casema.nl

Scriba: Wilma Beeftink tel. 015 361 82 67
e-mail: wilmabeeftink@xs4all.nl

Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
GKO: van 9 - 12 uur op ma, wo en vrijdag tel. 070 385 36 45
pgo@casema.nl (GKO)

PGG jelmerbootsma@hotmail.com

Website: www.christustriumfatorkerk.nl

Zondagsbrief per e-mail? Aanvragen bij: Bert Jan van Veen (bertjanvv@gmail.com)

GIRO-/BANKREKENINGEN

Vaste vrijwillige bijdragen:

- kerk (GKO):	43555	t.n.v. Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost
- kerk (PGG):	615174	t.n.v. Prot. Gem. Wijk. Kerkrentm. Bezuidenhout
Collectebonnen:	5253	t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)
Diversen:	5144061	t.n.v. Stichting <i>Christus Triumfatorkerk</i> o.v.v. het doel (*) * Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften / * Legaten
Diaconie (GKO):	427021	t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost
Diaconie (PGG.):	1768712	t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout
zending (GKO):	435	t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO

VAN DE REDACTIE



Hoog op mijn lijst van favoriete liederen staat *De steppe zal bloeien* van Huub Oosterhuis, een lied dat in veel kerken klinkt, vooral in de paasnacht-dienst of in de dienst op paasmorgen. Voor mij drukt het uit waar het in het christelijk geloof om gaat: leven in de hoop en verwachting dat de dood niet het laatste woord heeft. Dit lied vind ik vooral zo mooi vanwege de beelden die het bij me oproept: een doorgaans dor en droog, uitgestorven gebied dat eens in de zoveel tijd, met name na een periode van regenval, tot leven komt en verandert in een uitbundig bloeiende woestijn. Een wonder dat we een paar jaar geleden mochten ervaren toen we door de woestijnen van Zuid West Amerika trokken.

Dit voorjaar werd dat beeld nog eens overtroffen. De klanken van *De steppe zal bloeien* op Pasen waren nog maar net uitgestorven toen wij op het vliegtuig stapten naar Spanje voor een rondreis door Andalusië. De eerste bestemming waar we een paar dagen doorbrachten, was 'de enige echte woestijn' die Europa rijk is, de woestijn van Tabernas. Niet een woestijn zoals veel mensen in Europa voor ogen hebben: een zandwoestijn als de Sahara, maar een gebied dat veel weg heeft van de Amerikaanse woestijnen. Een gebied dat ook wel aangeduid wordt met de term 'badlands' ('onvruchtbaar land'); kale rotsen, doorsneden door ramblas (droge rivierbeddingen). In tegenstelling tot in Nederland was het in het voorjaar in het zuiden van Spanje extreem nat. Ondanks de overvloedige neerslag was er maar hier en daar een smal stroompje water te zien, maar de bodem had wel veel water kunnen opzuigen. En wat dat voor invloed heeft op het leven in een anders gortdroge omgeving laat zich niet moeilijk raden. Een fantastische kleurencombinatie ontvouwde zich voor onze ogen. Fris groen, afgewisseld met heel veel lila en geel tegen de achtergrond van het okerbruin, beige, zilver en zwart van de rotsen. Die beelden in een zonovergoten landschap helpen me het ongelooflijke te geloven.

Terwijl ik dit schrijf, moet ik denken aan het inspirerende pleidooi van Geran Kaai aan het eind van de dienst op 18 juni jl., waarin hij vroeg om materiaal voor een tijdelijk in te richten museum in de CTK met een bijzondere expositie onder de titel *Jouw blik op religie*. Voor mij hoort het lied van Huub Oosterhuis daar zeker thuis. Ik heb nog tijd om het aan de museumcommissie voor te dragen. Als u dit leest, is de Haagse Kerken-nacht (25 juni) al voorbij. Maar wie weet, komt er nog eens een kans. Een dergelijk leuk initiatief verdient herhaling!

Als u dit leest, is de redactie inmiddels begonnen aan het tweede deel van het zomer-reces. De volgende editie van *Samenspel* verschijnt pas weer eind augustus. In dat nummer vindt u zoals gebruikelijk weer alle informatie over het startweekend.

Met een hartelijke groet,

Henk Hospes

MEDITATIE - IK GELOOF: OVER GRENZEN HEEN

Ik geloof..., zo begint de *Apostolische Geloofsbelijdenis* (ook wel de 12 artikelen van het geloof genoemd). Het is voor velen van ons de meest bekende geloofsbelijdenis, omdat ze met enige regelmaat terugkeert in de kerkdienst. Vooral rond de doop en het Heilig Avondmaal heeft de belijdenis een belangrijke rol. Het legt een lijntje naar al die andere plaatsen ter wereld en naar al die voorbije tijden waar gelovigen bij elkaar kwamen en de sacramenten vierden.

Het zingen of uitspreken van een geloofsbelijdenis dient niet alleen om ons stil te zetten bij ons persoonlijke geloof. Het functioneert eigenlijk als een soort helikopter. We stappen in en gaan bij wijze van spreken boven die gigantische geloofsgemeenschap hangen die met deze woorden haar geloof belijdt of in het verleden beleden heeft. Of - om ons jaarthema nog eens een keer te noemen - het opent onze blik voor het feit dat wij als kerk en als gelovige in een eeuwenlange en wereldomvattende traditie staan.

Dat is een perspectief dat ons hoop kan geven. De traditionele kerken hier in Nederland hebben het niet makkelijk. Teruglopende ledenaantallen, moeite om financieel rond te komen en onvoldoende mankracht om de taken te vervullen. Zomaar wat signalen, die niet aan onze wijkgemeente voorbijgaan en waardoor je ernstig kan gaan twifelen over de toekomst van de kerk. Is er nog wel toekomst? Zeker als je de bloei van de kerk kort na de Tweede Wereldoorlog hebt meegemaakt, kan dat een vraag zijn waar je wakker van ligt.

Het zijn spannende tijden voor de kerk. Zijn we in staat om zodanig flexibel te zijn en nieuwe vormen te vinden zodat de Goede Boodschap blijvend zal klinken? Dat is waar het uiteindelijk om draait. Niet om de vorm, hoewel niet onbelangrijk, maar om de inhoud: Gods Woord dat wil klinken in de wereld, Nederland, Den Haag en Bezuidenhout. De helikopterblik van de geloofsbelijdenis doet ons beseffen dat dit niet alleen in onze eigen context gebeurt. Overal ter wereld zeggen gelovigen samen met ons: "ik geloof". Het is lang niet overal kommer en kwel. Zo beleeft het christendom in China een ongekende groei. Het is zelfs zo dat er inmiddels op het zuidelijk halfrond meer christenen zijn, dan op het noordelijke halfrond. Gods Woord heeft toekomst, al moeten we onze blik soms wat verleggen om dat te zien.

Rondom die hele oude geloofsbelijdenissen, geschreven in de eerste vier eeuwen na Christus, kunnen gelovigen van over de hele wereld elkaar vinden. Dat is de toegevoegde waarde van de traditie waarin wij en zij staan. We hoeven niet opgesloten te zitten in onze eigen tijd en context. De ander hoeft geen vreemde te blijven. Met de middelen die de traditie ons schenkt kunnen we over grenzen heen reiken. Krijgen we oog voor de manier waarop christenen in andere delen van de wereld hun geloof vormgeven. Door wat we delen, dezelfde woorden die we spreken, zijn we in staat om te begrijpen wat voor hen belangrijke thema's en vragen zijn.

Over grenzen heen is nieuwe hoop en inspiratie te vinden voor de toekomst van Gods Woord in onze eigen context.

Ik geloof in Jezus Christus, die ons mens-zijn aannam,
die zich arm maakte met zijn volk, die de waarheid sprak met moed.
die een koninkrijk van liefde preekte en daarom werd gedood.

Maar, God heeft Hem doen verrijzen om zijn instemming te laten blijken met Hem.
Hij leeft midden onder ons.

Ik geloof in de Heilige Geest, die ons maakt tot christenen,
bouwers aan een nieuwe wereld, een wereld van gerechtigheid,
waar mensen vrij zijn en broeders voor elkaar.

Ik geloof in de kerk, die Christus' zending voortzet,
die ondanks de vervolgingen, standvastig en geloofwaardig blijft
en die door woord en leven het goede nieuws brengt van bevrijding.

Ik geloof in de kracht van broeders, die één zijn en verenigd.
Ik geloof in de overwinning van het recht, de gerechtigheid en de vrede,
omdat Hij steeds met ons is.

Brazilië, bisschop Hypolito

Uit: *Geef ons heden ons dagelijks brood, bidden met de armen*

ds. Berit Bootsma

~::~



PLANNEN PGG

Op zondag 5 en donderdag 9 juni jl. is de gemeente geïnformeerd over het voorstel dat de *Algemene Kerkenraad* van de *Protestantse Gemeente van 's-Gravenhage* bij de wijkgemeenten op tafel heeft gelegd. Dit voorstel heeft consequenties voor onze gemeente. Niet allen voor het 'PGG-deel' van onze gemeente, maar ook voor het 'GKO-deel'. We zijn immers een gefedereerde wijkgemeente. De plannen hebben ingrij-

pende gevolgen voor de PGG-predikantsplaats en daarmee ook voor het pastoraat, de eredienst en het jongerenwerk in de *Christus Triumfatorkerk*. De wijkkerkenraad zal op korte termijn een tegenvoorstel indienen. Elders in deze editie van *Samenspel* leest u er uitgebreid over. Door alle discussies worden we met onze neus op de (financiële) feiten gedrukt en worden we gedwongen na te denken over de toekomst van onze wijkgemeente. Dit is confronterend. Toch biedt het ook een uitdaging, namelijk om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe we kerk willen zijn in 2012 en 2013, 2014, enzovoort. We weten ons bij die vraag gesterkt door de wetenschap dat de kerk niet van 'ons' is maar van Jezus Christus, hij is het fundament waarop wij mogen bouwen. Ook in de toekomst!



Zomaar een wijsheid ...

Als je spaart voor je oude dag, leg dan ook een paar goede herinneringen opzij.



BerichtenBus

De zomer is in zicht en daarmee beginnen alle commissies, groepen en andere bezigheden op hun einde te lopen. Waar ik normaal twee tot drie avonden in de week bezig ben voor de kerk, is dat in de zomer een stuk minder. Een tijd om op adem te komen en te genieten van mooie zomeravonden op het balkon, met een goed boek. Toch is er nog wel het een en ander te melden.

JONGE PROFESSIONELEN

Met grote regelmaat schrijf ik iets over het project *De jonge professionelen en de CTK*. Na twee jaar kan ik melden dat de eerste fase is afgerond! In de afgelopen maanden hebben we een projectplan geschreven voor de jaren 2011 t/m 2015. De kerkenraad heeft dit plan in de vergadering van juni goedgekeurd.

In dit plan staat welke activiteiten we de komende jaren willen organiseren, maar ook hoe we dat allemaal willen regelen. Om te bepalen wat we gaan doen, hebben we vooral goed gekeken naar de uitkomsten van het onderzoek van vorig jaar. Daaruit bleek dat de CTK vooral moet inzetten op 'de kerk als bron van inspiratie' en 'de kerk als ontmoetingsplek'.

Eén van de nieuwe activiteiten is een training werk & balans, waarin mensen nadenken over de balans tussen werk, carrière en privé. Maar er staat ook een kloosterweekend op het programma en een ontmoetingsplek voor jonge ouders. Dit kunnen we als projectgroep natuurlijk niet allemaal zelf organiseren. Daarom zullen we vanaf september weer wat vrijwilligers nodig hebben. Na de vakantie horen jullie meer van ons over de verschillende taken waarvoor we mensen zoeken. Mocht je interesse hebben in het projectplan, laat het dan even aan mij weten.

Als laatste wil ik op deze plek de mensen die zich de afgelopen twee jaar voor dit project hebben ingezet, bedanken. Zonder hun hulp was het allemaal niet gelukt.

Hopelijk zal de voortzetting van het project succesvol zijn.

HERSTRUCTURERINGSPLANNEN PGG

Met dat ik over het project schrijf, is er een ander onderwerp waar ik niet aan voorbij kan gaan. Er is de laatste weken veel en in verschillende verbanden gepraat over de herstructureringsplannen van de PGG. Verderop in deze *Samenspel* kunt u in een verslag van de gemeentebijeenkomsten meer lezen over de plannen.

De kerkenraad moet voor 5 augustus een reactie aan de *Algemene Kerkenraad* gestuurd hebben. Op dit moment is deze brief nog niet gereed. In een volgend nummer van *Samenspel*, of eerder als dat nodig is, zult u op de hoogte worden gesteld van de definitieve reactie en de verdere procedure.

Alle gesprekken over dit onderwerp hebben een ding voor mij duidelijk gemaakt, namelijk hoezeer ik me thuisvoel binnen de CTK en de samenwerking tussen mij en de gemeente als vruchtbaar ervaar. Het gebeurt niet vaak, maar soms is het goed om, als predikant, u als gemeente te bedanken voor alle manieren waarop u mij draagt en ondersteunt in mijn werk.

ZOMERCYCLUS: VROUWEN IN DE BIJBEL

De afgelopen jaren heb ik in de kerkdiensten in de zomertijd gebruikt om een aantal keer over hetzelfde bijbelboek te preken, bijv. Daniël of Romeinen. Dit jaar wil ik dat weer doen, maar niet met een bijbelboek. *Vrouwen in de bijbel* is dit

keer het thema van de cyclus. Een serie preken over een aantal belangrijke en invloedrijke vrouwen die genoemd worden in de bijbel: Eva, Maria de moeder van Jezus en de vrouwen uit de eerste gemeente. We gaan kijken naar wat er over hen geschreven is, welk beeld er van deze vrouwen geschetst wordt en wat zij ons allen kunnen leren.

STARTWEEKEND EN LANCERING NIEUWE WEBSITE

Nog maar een datum om alvast te vermelden in uw agenda. Zaterdag 17 en zondag 18 september is het startweekend van onze gemeente. Dan zullen we

feestelijk het nieuwe seizoen inluiden. Daarnaast zal in dat weekend ook de nieuwe website, waaraan momenteel hard gewerkt wordt door Greet Hulshof en Elwin van Veen, gelanceerd worden. De nieuwe website is nu al te bekijken. Het webadres is: (zonder www) <http://christustriumfatorkerk.protestantsekerk.net>

GIFTEN

via Coby van Veen
via Coby van Veen
via ds. Ruud Stiemer
via ds. Ruud Stiemer

voor <i>Team Meeleven</i> van mevr. T. Br.	€ 40
voor Team Meeleven van mevr. A. P.-G.	€ 25 (collectebonnen)
voor het <i>Open Kerk</i> project.	€ 50
voor de wijkkas.	€ 60

Alle gevers hartelijk dank!



Voorjaarstocht Recreatiecommissie

Donderdag 19 mei 2011

Met ± 65 personen vertrokken we vanaf de *Pax Christikerk*. Voor vertrek werd door één van de commissieleden Psalm 121 voorgelezen. Ook werden we begroet door ds. Ruud Stiemer die deze dag met ons meeging. Het was een mooie grote bus met de ons bekende chauffeur Arie. Hij vertelde ons dat het voorgenomen programma gewijzigd was in verband met de tijdsindeling; daardoor ging een bezoek aan Millingen a/d Rijn niet door. Maar daarom niet getreurd

De bus zette koers richting Gorinchem over de grote weg met de gebruikelijke drukte. Onder meer passeerden we een bus met schoolkinderen die uitbundig naar ons zwaaiden. In Vuren, net voorbij Gorinchem, was de koffiestop in een groot restaurant; bij aankomst stond het gebak al klaar. Daarna ging de tocht richting Tiel, deels langs de Betuwelijn, de goederenspoorlijn van Rotterdam naar Zevenaar. Deze lijn wordt regelmatig bewaakt en zo nodig hersteld wegens 'koperdiefstal'.....; ook nu zagen we twee 'oranje pakken' bezig.

Na Tiel reden we naar het plaatsje Zeeland in het Land van Maas en Waal. Daar zijn veel agrarische bedrijven met megastallen. Toch zagen we nog vrij veel koeien en paarden in de weilanden. In Zeeland werden we verwacht voor de warme maaltijd in het restaurant *Het Witte Huis*. Daarna werd de rit voortgezet door De Peel, de streek die bekend is geworden door de boeken van Toon Kortooms. Over mooie boswegen ging het naar het Brabantse plaatsje Haps in het Land van Cuijk, ten zuiden van Nijmegen. Ons reisdoel was *Aalshof Eieren*, een toeristische 'nederzetting' met kippen en alles wat daarmee verband houdt. Koffie en thee stonden klaar. Er werden veel wettenswaardigheden verteld over zowel de kip als het ei. Ook kregen we diverse soorten advocaat te proeven in minuscule glaasjes ...



Dan nog even de tuin in om de kippen te zien en de benen te strekken. Ook was er in het gebouw nog een winkelgalerij waar van alles te koop was wat onder de noemer 'kip en ei' viel, zelfs verse eieren. Om half vijf begon de bus aan de thuisreis. Die voerde langs Uden en 's-Hertogenbosch. Verderop passeerden we de brug over de Waal bij Zaltbommel. Deze brug werd in 1996 opgeleverd en kreeg toen zijn huidige naam: *Martinus Nijhoffbrug* naar aanleiding van één van de beroemdste gedichten uit de Nederlandse literatuur van zijn hand: *De moeder de vrouw*, waarvan de eerste regel luidt: *Ik ging naar Bommel om de brug te zien*. Die eerste Waalbrug werd in 1933 geopend door Koningin Wilhelmina.

Al met al hadden we een plezierige en mooie dag en we danken de *Recreatiecommissie* voor de organisatie en de zorg (zo kregen we op de terugweg tegen avondetenstijd nog een grote krentenbol....!)

Al met al hadden we een plezierige en mooie dag en we danken de *Recreatiecommissie* voor de organisatie en de zorg (zo kregen we op de terugweg tegen avondetenstijd nog een grote krentenbol....!)

Namens alle deelnemers aan de voorjaarstocht,
Nel Reedijk

Herinnering ...



Tot november blijven we u eraan herinneren!

Zaterdag 12 november komt er weer een grote bazar in onze kerk. Als aanloop naar het 50-jarig jubileum van de *Christus Triumfator* kerk willen we groots uitpakken en daarmee ook veel geld ophalen. Maar ook de gezelligheid en saamhorigheid zijn heel belangrijk, dus zet het in uw agenda:

VRIJDAG 11 NOVEMBER: OPBOUWEN

ZATERDAG 12 NOVEMBER: BAZAR

Een grote bazar betekent ook dat er een groot aanbod moet zijn van spullen die we kunnen verkopen, dus doorzoek eens al uw kasten, zolder of kelder, schuur en garage. Er zijn vast zaken die nog goed zijn, maar die u niet meer gebruikt, om welke reden dan ook.

Een stel gaat samenwonen en heeft ineens allerlei zaken dubbel, of iemand verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis en kan niet veel meenemen, denk aan de bazar! We zijn geïnteresseerd in boeken, platen, cd's, kleding, schoeisel, tassen, sieraden, speelgoed, huishoudelijke artikelen, serviesgoed, elektrische apparaten, verlichting, kunst. En heeft u iets dat hier niet is genoemd maar wat volgens u best wat kan opbrengen, breng het maar.

Een groepje vrijwilligers gaat wekelijks kijken wat er zoal is ingebracht en beoordeelt of het bazar-waardig is (schoon, heel, werkend, enz). Van enkele zaken moeten we helaas zeggen dat we ze liever niet krijgen in verband met opslagruimte en/of verkoopbaarheid. Dat zijn met name pc's en randapparatuur en meubels .

Heeft u vragen of twijfels over in te leveren spullen, neem gerust contact op met iemand van de bazarcommissie. We willen er weer een groot feest van maken !

DE BAZARCOMMISSIE:

Henny van Dalen
Boudewijn de Jonge
Janny Slootweg

Gerda en Gerrit Visser
Wim Leenen
Bert v.d. Sluis

Ineke v.d. Berg
Wouter Müller
Ely Spaans

Zomaar een wijsheid ...

De tijd vliegt maar jij zit aan het stuur.



Afslanken

herstructureringsplan Protestantse Gemeente 's-Gravenhage

Informatie aan de gemeente op zondag 5 en donderdagavond 9 juni 2011

EEN NIEUWE LENTE EEN NIEUW GELUID

Dit keer echter geen vrolijke vogelzang, maar gerommel in de verte van opkomend onweer - er is zwaar weer op til



Kortgeleden is in *Samenspel* aandacht besteed aan de structuur van onze kerk. Dat artikel was verluchtigd met onderstaande tekening. De Christus Triumfatorkerkgemeente (CTK) bestaat uit twee delen die samenwerken in een federatie. Eén deel maakt deel uit van de *Protestantse Gemeente 's-Gravenhage* (PGG) en een ander deel van de *Gerestuurde Kerk 's-Gravenhage-Oost* (GKO).

In de dagelijkse praktijk treedt de federatie op als één gemeente; dat

loopt gesmeerd. De wat onheilspellende geluiden komen uit de PGG.

WAT IS HET GEVAL?

Voor PGG dreigt een groot tekort; over dit jaar 600.000 euro en in 2025 ongeveer 1 miljoen, tenminste als het beleid niet wijzigt. Het roer moet dus wel om, anders gaat PGG gewoon failliet; zo eenvoudig is dat. Daarom moet de broekriem flink worden aangehaald.

Daarbij blijft CTX, althans het PGG-deel, niet buiten schot en op zijn beurt laat dat het GKO-deel niet onberoerd, want als één lid pijn lijdt

Om de gemeente op de hoogte te stellen van de plannen van de PGG besloot de CTX-kerkenraad tot het houden van twee informatiebijeenkomsten. Ze werden geopend door ds. Ruud Stiemer en inleider was Geran Kaai, afgevaardigde naar de *Algemene Kerkenraad* (AK) van PGG. Zowel zondag als donderdagavond hebben ± veertig gemeentelieden kennisgenomen van de plannen en suggesties kunnen doen.

Herstructureren doet pijn. De uitvoering van de afslankingsoperatie begint al in 2012 onder het motto: *Snoeien om te bloeien*. Een korte samenvatting van de plannen:

- in de Haagse gemeente moet het aantal predikanten terug van vijftien naar acht. Dat kan door natuurlijk verloop bereikt worden;
- daarnaast kunnen er voor een periode van max. 5 jaar acht kerkelijk werkers voor 50% worden aangesteld ter ondersteuning van de predikanten in bijv. het pastoraat of het jeugdwerk;
- het mogelijk afstoten van (kerk)gebouwen (maar dat is een lange termijnoplossing, want dat vergt wijziging van bestemmingsplannen) of het zodanig gaan exploiteren van gebouwen dat daaruit inkomsten worden gegenereerd (verhuur e.d.);
- nauwere samenwerking tussen wijkkerken, door de vorming van negen combinaties van wijkgemeenten.

Op basis van het aantal betalende leden heeft het PGG-deel van de gemeente *Christus Triumfatorkerk (CTK)* recht op een deeltijdpredikant. Die predikant is, zoals u weet, ds. Berit Bootsma. Zij werkt nu voor 60% in de *CTK*-gemeente. De PGG stelt nu voor in de nabije toekomst dat percentage terug te brengen tot 20%. Anders gezegd: bij een vijfdaagse werkweek gaat zij dan terug van drie dagen naar één dag. En dat is niet veel

Voor een goed begrip: het uitgangspunt is dus het aantal betalende leden. Niet wat die leden samen bijeenbrengen maar of ze een bijdrage leveren is maatgevend ongeacht het bedrag per jaar. In vakjargon heet dat een kwantitatieve benadering; een kwalitatieve meting – de som geld die de leden bijdragen – blijft dus buiten beschouwing.

De eerste vraag is dan: hoe wordt de overige werktijd van ds. Bootsma ingezet? Het toeval wil dat er in de Mariahoeve een PGG-gemeente is zonder predikant, namelijk de gemeente rond Kruispunt aan de Diamanthorst. In de uitwerking van het voorgenomen besluit stelt PGG voor om *CTK* en Kruispunt één gemeente te laten vormen die in nauwe samenwerking één predikant delen en wel ds. Berit Bootsma. Zij zou zich voor Kruispunt voor 30% - ook weer op grond van het aantal betalende leden – moeten gaan inzetten. Om de pijn wat te verlichten is voorgesteld een kerkelijk werker, ook in deeltijd, aan te trekken die dan een aantal taken die ds. Bootsma niet meer kan vervullen, op zich moet nemen.

Een kerkelijk werker heeft wel een theologische opleiding gehad op HBO-niveau, maar mist de bevoegdheden die een predikant heeft, zoals het bedienen van de sacramenten (doop en Heilig Avondmaal) Een kerkelijk werker drukt minder zwaar op de loonkosten dan een predikant (zeggen dat deze functionaris 'goedkoper' is, klinkt zo goedkoop, maar het scheelt al gauw 40%)

Een samenwerking tussen *CTK* en Kruispunt – die er nu nog helemaal niet is – zal in organisatorisch opzicht veel voeten in de aarde hebben.

Het GKO-deel van de *CTK*-gemeente laat, zoals al opgemerkt, een en ander uiteraard niet onberoerd. Ds. Ruud Stiemer zet zich voor 70% in voor *CTK* en voor 30% voor de Noorderkerk (NK). Hij is dus voor de volle 100% bezet en VOL = VOL. Hij kan dus nauwelijks taken van ds. Berit Bootsma overnemen. Dit kan de samenwerking binnen de gemeente – die nu erg goed is - makkelijk onder druk zetten, met alle risico's van dien. We moeten dus streven naar een werkbare situatie.

Vermeldenswaard is nog dat de kerk financieel 'drijft' op de bijdragen van de oudere generatie. Dat is mooi, maar zorgelijk als het over toekomstperspectief gaat.

Hier ligt dus een schone taak voor de jongere generaties!

Tenslotte: het gaat niet alleen om geld, hoe belangrijk dat ook is. Hoofdzak is dat we een vitale gemeente zijn, met uitstraling naar buiten, de wijk, de stad. En dat mag wat kosten.

Adriaan Sala

Met je hele lijf

*Je mag geloven met je hoofd
want nadenken mag
ook al raak je over God nooit uitgedacht.*

*Je mag geloven met je geest
om die af te stemmen op Gods Geest*

*Je mag geloven met je oren
om de woorden van God te horen.*

*Je mag geloven met je mond
om de Heer te loven en te prijzen
maar ook om tegen de Eeuwige te klagen.*

*Je mag geloven met je hart
want daarmee mag je houden
van God en van je medemens.*

*Je mag geloven met je armen
om te troosten wie verdriet heeft.*

*Je mag geloven met je handen
om te helpen wie in nood is
en ook om je medemens mee te zegenen.*

*Je mag geloven met je gevoel
want God kent je door en door
en weet wat er in je om gaat.*

*Je mag geloven met je voeten
om daarmee te gaan
op de weg van Jezus.*

Kortom:

*je mag geloven met je hele lijf
want jij helemaal mag zijn
van God helemaal.*

VAN ZONDAG TOT ZONDAG

In deze rubriek vindt u nadere informatie over de vieringen in de komende periode. Over de ontbrekende zondagen is geen nadere informatie bekend. Een volledig (be-knopt) overzicht van de kerkdiensten vindt u op de volgende bladzijde.

- **Zondag 10 juli** is de eerste zondag in een serie van drie over vrouwen uit de bijbel. We beginnen bij het begin en wel bij Eva. Een vrouw die niet zo'n gunstig cv heeft. Hoe wordt er echter in Genesis over haar gesproken?
- **Zondag 17 juli** staat Filippenzen 1 : 9-11 centraal, waar Paulus schrijft: "En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God."
- **Zondag 31 juli** lezen we Filippenzen 3 : 1-21. Centraal staat vers 1: 'Laat de Heer uw vreugde blijven.'
- **Zondag 7 augustus** wordt de Heilige Doop bediend aan Tayra Tanisha Sambo. We gaan ook verder met de vrouwen uit de bijbel. Vandaag staat Maria, de moeder van Jezus centraal. In deze dienst is de voorganger ds. Berit Bootsma.
- **Zondag 21 augustus** is de laatste zondag in de serie over vrouwen uit de bijbel. Dit keer gaat het over de vrouwen uit de eerste gemeenten: Lydia, Febe en Priscilla. We lezen over hen in Handelingen der Apostelen en de afsluitende groeten uit Paulus brief aan de gemeente in Rome.
- **Zondag 28 augustus** staat 1 Petrus 2 : 5 centraal: 'Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.'



totaal mei 2011 € 1.771,46

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Diaconie	€ 317,90	Jeugdwerk	€ 168,95
Kerk	€ 686,20	Japan	€ 315,81
Wijkkas	€ 117,20	Kerk in Actie	€ 165,40

Zomaar een wijsheid ...

Geeft augustus zonnenschijn, zeker krijgen we gouden wijn.



KERKDIENSTEN

Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek *Van zondag tot zondag*.

Elke zondag crèche en kindernevendienst.

<u>datum</u>	<u>tijd</u>	<u>voorganger</u>	<u>organist</u>
<u>juli:</u>			
03 *	10.00	ds. S. Sikkema, Zoetermeer	Hans Buis
10	10.00	ds. Berit Bootsma	Hans Buis
17	10.00	ds. Ruud Stiemer	Hans Buis
24	10.00	Aart Mak, Radio Bloemendaal	Arie Kraaijeveld
31	10.00	ds. Ruud Stiemer	Danny Spaans met trompetbegeleiding

augustus:

07	10.00	ds. Berit Bootsma	Johan de Graaf
14	10.00	ds. N. Paap, Leidschendam	Arie Kraaijeveld
21	10.00	ds. Berit Bootsma	Johan de Graaf
28 *	10.00	ds. Ruud Stiemer	Johan de Graaf

* de *Werkgroep Wereldwinkel* is met een stand aanwezig in de hal van de kerk





AGENDA

(Voor zover niet anders is aangegeven vindt één en ander plaats in de Christus Triumfatorkerk)

In juli en augustus staan de activiteiten op een laag pitje en is de kerk doordeweeks niet open.

Vanaf begin september gaan de deuren ook doordeweeks weer open voor allerlei activiteiten. We hopen u in het volgende nummer, dat eind augustus verschijnt, weer een volle agenda te kunnen presenteren die de start van een nieuw kerkenwerkseizoen waardig is. Ook hopen we u dan verslag te kunnen doen van de *Haagse Kerkennacht* (25 juni) en het tijdelijke museum die dat weekend zijn tenten opslaat in onze kerk. Omdat de *Haagse Kerkennacht* al achter de rug is als dit nummer verschijnt, vindt u hier geen nadere informatie over het programma. Wel heeft u in de zondagsbrief van 12 juni en aan het eind van de dienst van 18 juni jl. kunnen lezen en horen hoe de CTK in dit evenement participeert.

Henk Hospes

Bijbelkringen

Woensdag 8 juni hebben beide bijbelkringen het voorseizoen op heel speciale wijze afgesloten. Onze leermeester Aad heeft ons uitgenodigd voor een maaltijd bij hem thuis. En het moet gezegd: net zo grondig als hij zich op de bijbelkring voorbereidt, heeft hij ook nu niets aan het toeval overgelaten. Hij en zijn twee jonge companen hebben heerlijk eten voor ons bereid en met ons bedoel ik 17 personen. Voeg daar de gezelligheid aan toe en ziedaar een bijzonder geslaagde avond waarvoor wij Aad en zijn jongens zeer dankbaar zijn. Tenslotte, een tikkie brutaal is het wel, maar zo iets is in de toekomst uiteraard voor herhaling vatbaar.

Namens alle eters heel hartelijk bedankt en wij wensen je een goede tijd in Sri-Lanka.

Wim Engels

Armenzorgwandeling in Den Haag



In opdracht van de diaconie van de *Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage* heeft STEK een historische armenzorgwandeling gemaakt, onder de titel:

VAN BAKKERIJ TOT WOODSTOCK

Vanaf het *Om en Bij* voert de wandeling langs twintig 'staties' die een verhaal herbergen uit de geschiedenis van de armenzorg in Den Haag – die van kerken, niet-christelijke religies en de locale overheid. De wandeling duurt ongeveer twee uur. Voor de volledige routebeschrijving gaat u op internet naar: <http://www.diaconiedenhaag>

Afwachten

Bij het Scheveningse havenhoofd, niet ver van de vuurtoren, vindt bijna dagelijks een vreemd fenomeen plaats. Er drijft – althans zo lijkt het - een kleine kudde zwarte torren in zee, nogal dicht bij de enorme betonblokken die 'de koppes' tegen de zware branding moeten beschermen. Het blijken surfers te zijn die, gestoken in een 'wet suit' dat hen te-



gen het koude zeewater moet beschermen, liggen te wachten op een mooie golf. Als ze die menen te ontwaren, wenden ze vliegensvlug de steven van hun surfplank en peddelen op volle kracht vooruit. Als de golf hen inhaalt, proberen ze vliegensvlug op de plank te gaan staan en als dat lukt, racen ze met een flinke vaart richting strand. Dan is het even spectaculair. Als je dat tafereel een tijdje gadeslaat, blijkt de sport voor 99% te bestaan uit wachten, wachten op de 'goede golf'. Terwijl ik me dan afvraag of ze echt niets beters te doen hebben, dobberen ze daar de hele middag, golf op en golf af en maar turen en peddelen. Tot dan eindelijk die ene golf de kop opsteekt; dan gaan ze 'er vol tegenaan', zoals dat heet. Niettemin glijden ze vaak voor ze er erg in hebben aan de rugzijde van de golf alweer omlaag.



Daarna is het weer wachten, wachten en gespannen turen ... op en neer, golf na golf. Dat wachten en dat scherpe turen, doet me sterk denken aan wat er op 21 mei jl. is gebeurd, of juist niet is gebeurd. De aankondiging van de Dag des Oordeels door een Amerikaanse evangelist Harold Camping, 89 jaar. Hij was ervan overtuigd dat het begin van het einde dan zou plaatsvinden, precies zeventienduizend jaar na de zondvloed. Zo'n tweehonderd miljoen mensen zouden op die dag gered worden en ten hemel opgenomen; degenen die achterbleven zouden omkomen door aardbevingen, plagen en andere rampen totdat de aarde vijf maanden later, op 21 oktober, zou worden verzwoegen door een grote vuurbal. het is maar dat u het weet.....!

De prediker wendde zijn tv-invloed aan om zijn theorie in 61 talen te verspreiden. Echter, ook evangelisten blijken soms feilbare mensen te zijn, want al in 1994 had hij iets dergelijks voorspeld, maar toen er niets bijzonders gebeurde, moest hij toegeven dat zijn rekenmethode een grove fout bevatte. Dat zou je voortaan toch wat voorzichtiger moeten maken, maar nee hoor, nieuwe berekeningen toonden onomstotelijk aan dat zaterdag 21 mei 2011 de Dag des Oordeels zou zijn.

Op 19 mei gingen mijn vrouw en ik eropuit met de trein en op het station Utrecht werden we geconfronteerd met een groot reclamebord met een ernstige boodschap, o.a. met een verwijzing naar Jona 3 : 8. Die tekst is een oproep aan de bewoners van de zondige stad Nineve: *Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet.* In de V.S. zijn er nogal wat mensen geweest die die boodschap zo serieus opvatten, dat ze hun baan opzegden om in New York – ook zo'n verderfelijke stad in hun ogen – een waar-schuwend geluid te laten horen. Hopelijk hebben ze daarbij het volgende vers niet on-vernield gelaten: *Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt; wie weet zal Hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.*

Camping gleed tot zijn stomme verbazing aan de rugzijde van de golf van publiciteit om-laag, terug naar de realiteit. Hij moest op 22 mei toegeven dat ook deze keer zijn somme-tjes niet klopten. Toch houdt hij strak vol: 21 oktober wordt dé dag. Mocht ook die dag echter voorbij gaan zonder dat er allesvernietigende rampen de aarde treffen, dan is er een volgende datum: 21 december 2012. Die datum komt niet van Camping af, maar is door de Maya's voorspeld. Hun jarencyclus loopt dan af. Volgens die oude overleveringen staan op die datum de zon en de aarde op één lijn met het centrum van de Melkweg en dat kan niet zonder gevolgen blijven. Volgens de optimisten breekt er dan een nieuwe tijd aan, het einde van de wereld zoals wij die nu kennen. De mensen zijn dan allen helder-ziend en onsterfelijk. En ze kunnen zich hun vorige levens herinneren. Nu is het nog even erg onrustig in de wereld met natuurrampen en economische dieptepunten die elkaar in hoog tempo opvolgen. Dat zijn de barensweeën van een planeet die binnenkort in een nieuwe dimensie terecht komt.

Volgens de pessimisten zijn het echter de voortekenen van nog veel groter onheil. Er komt namelijk een planeet onze kant op en die zal langs de aarde scheren. Daardoor kan-telt het magnetisch veld van de aarde.



Drie dagen zal het donker blijven, vloed-golven zullen over de wereld spoelen, steden en kerncentrales worden wegge-spoeld, de aarde zal, op een paar plek-ken na, onbewoonbaar worden (gebeur-tenissen die onlangs bijna bewaarheid zijn bij de aardbeving en de tsunami in Japan). De Mayakalender zal dan van vo-ren af aan beginnen te tellen.

Als ik het goed uitreken, heb ik dus nog vier of misschien veertien columns te gaan

Zullen we dan nu de bijbel even aan het woord laten over de eindtijd? *"Aan het einde der tijden", zegt God, "zal ik over alle men-sen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. (...) Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden (...) voordat de grote, stra-lende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden ge-red."*

Adriaan Sala

PS.:

Het schilderij / icoon *De verheerlijking op de berg*, dat het onderwerp was van de vorige column *Tijdig* heeft een plekje gevonden in de *Stiltehoek*.

Kunst



Als u dit leest is de expositie van *KunstPost* in onze kerk (bijna) achter de rug. Dat was een interessante tentoonstelling, heel veelzijdig, van wel acht kunstenaars tegelijk, ieder met zijn/haar eigen visie op 'KUNST'.

In de zomer is er even niets, maar vanaf 1 september a.s. staat er alweer een volgende expositie op het programma met als thema het gezegde ***Als een vis in het water***.

Zaterdag 3 september, om 16 u, is de officiële opening van deze expositie van Will Snijders. Zij maakt een groot werk, samen met leerlingen van de Van Hoogstraten-school.

Wat een 'groot werk' is? Wat denkt u van 1,2 m breed en wel 14 m lang met \pm 180 vilten vissen, een werk dat golft als water van het plafond tot op de vloer van de kerkzaal. Haar eigen werk bestaat uit schilderijen met gecombineerde technieken, sjaals van zijde en vilt, vilten tasjes verwerkt met leer, en sieraden met parels of edelstenen of gecombineerd. Nieuwsgierig? In de volgende *Samenspel* leest u er wellicht meer over.

Jongeren vertellen het verhaal

VAN 3 MAART '45

In het afgelopen voorjaar zijn wij, Hans en Rahim, twee zestienjarige scholieren van het Zandvlietcollege, bezig geweest met het ontwikkelen van een folder over het bombardement van 3 maart 1945 en het *Cross of Nails*. Dit deden wij in het kader van de maatschappelijke stage die wij liepen bij de *Christus Triumfatorkerk* en *Stichting 3 maart 1945*. Deze maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel van het lesprogramma van maatschappijleer voor 4 VWO- en 4 HAVO-leerlingen die door vrijwilligerswerk te verrichten een steentje bijdragen aan onze maatschappij.

Het doel van het maken van deze folder is: meer kennis over het bombardement te verspreiden onder alle inwoners van Bezuidenhout, dus niet alleen de oudere generatie. Ook proberen wij met deze folder te bereiken dat dit stukje geschiedenis niet verloren gaat en dat de vanzelfsprekendheid van oorlog en geweld wordt doorbroken. In



de folder worden de belangrijkste dingen met betrekking tot het bombardement beschreven en het belang van het *Cross of Nails* uitgelicht. De folder is o.a. te vinden in de *OLV van Goede Raadkerk*, in bibliotheek Haagse Hout en in het stadsdeelkantoor Haagse Hout. In de *Christus Triumfatorkerk* vindt u hem op de leestafels in de kerkzaal en in de hal. Uiteraard kunt u één of meer exemplaren meenemen als u dat wilt.

presentatie van de folder op 8 mei jl. in de CTK

Hans Dekker en Rahim Iqbal

Actie Kerkbalans 2011

Zoals u weet hebben we ook voor 2011 weer met de inzet van diverse gemeenteleden actief de interesse en betrokkenheid van de diverse ingeschrevenen binnen onze gemeenteleden gevraagd door financiële ondersteuning van onze activiteiten. Uit de resultaten zoals we die sinds kort van zowel GKO als PGG hebben gekregen, kunnen we concluderen dat de acties zoals die plaats hebben gevonden, succesvol zijn geweest.

Eind april is van de kant van de GKO voor vaste vrijwillige bijdragen in totaal 69.000 euro aan toezeggingen ontvangen en van de kant van de PGG 29.500 euro. Ten opzichte van de benodigde inkomsten lijken we hier de benodigde inkomsten voor wat betreft de GKO kant goed te kunnen dekken. Voor wat betreft de PGG kant zijn we als gevolg van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de financiële vooruitzichten, ondanks de toezeggingen zoals we die gekregen hebben en waar we heel blij mee zijn, toch nog niet op het niveau waarbij we ook richting het *College van Kerkrentmeesters* van de PGG kunnen zeggen dat we in staat zijn om "onze eigen broek op te houden" om het maar eens direct te zeggen.

Dit betekent dat we ons voor de komende periode nog willen beraden over hoe we langs de beide kanten in onze gefedereerde gemeente een zodanige situatie kunnen bereiken dat we onszelf naar de toekomst toe als 'financieel stabiel' kunnen betitelen. Want ook al kunnen we van de kant van de PGG geen garanties krijgen over bijvoorbeeld de inzet ten behoeve van onze gemeente, het lijkt ons in deze financieel moeilijke tijden buiten kijf staan dat wanneer we er met zijn allen de schouders onder zetten daar vroeg of laat waardering voor zal volgen!

Al met al kunnen we voor dit moment van een heel mooi en bemoedigend resultaat spreken waar we u zeer dankbaar voor zijn. We zien dit als een signaal dat u de inspanningen die in onze wijk geleverd worden van harte ondersteunt. Hartelijk dank gemeente en hartelijk dank aan al diegenen die hebben meegewerkt om de actie bij de mensen onder de aandacht te brengen!

We hopen dat met de inzet en betrokkenheid van het kostersechtpaar de verhuur dit jaar nog weer verder aan kan trekken, waarbij dankzij het goede weer en energiebesparing de energierekening misschien ook weer verder mee zal vallen.

Alles bij elkaar blijft er dan voor dit jaar nog het streven om richting PGG te kunnen melden dat we ons als *Christus Triumfatorkerk* zodanig kunnen redden dat de binnen Den Haag noodzakelijke bezuinigingsacties wat onze kerk betreft in ieder geval op basis van onze huishouding niet noodzakelijk zijn. We hopen dit duidelijk te kunnen maken door extra acties waarover u spoedig meer zult horen.

Uw kerkrentmeesters:
Frits Beeftink
Geert Henk Wijnants
Kees Witte

Zomaar een wijsheid ...

Het kwaad in de wereld is niet kwaad genoeg om te winnen van de liefde.





BIJBELLEESROOSTER

De één leest iedere dag uit de Bijbel, de ander zo af en toe eens een stukje. Of je nu vaak of zo nu en dan eens een bijbelgedeelte leest, je stelt je wel eens de vraag: 'Wat zal ik vandaag eens lezen?' Het 'Bijbelleesrooster' van het Nederlands Bijbelgenoot

RS

juli:

vr	1	Matteüs 11:2-15	Groot en klein
za	2	Matteüs 11:16-30	Geef je gewonnen
zo	3	Matteüs 12:1-15a	Sabbatsdebat
ma	4	Matteüs 12:15b-37	Onvergeeflijk
di	5	Matteüs 12:38-50	Betekenisvol
wo	6	Psalm 48	Sterke stad
do	7	Handelingen 18:23-19:7	Bijgepraat
vr	8	Handelingen 19:8-22	Geestelijke strijd
za	9	Psalm 25	Wegwijzer
zo	10	Matteüs 13:1-15	Open je ogen en je oren
ma	11	Matteüs 13:16-23	Laat het in goede aarde vallen
di	12	Matteüs 13:24-35	Groei
wo	13	Matteüs 13:36-46	De oogst komt
do	14	Matteüs 13:47-58	Boven het maaiveld
vr	15	Psalm 86	Roep om hulp
za	16	Handelingen 19:23-40	Economische crisis
zo	17	Handelingen 20:1-16	Opgewekt
ma	18	Handelingen 20:17-38	Afscheid
di	19	Handelingen 21:1-14	Wat wil de Heer?
wo	20	Handelingen 21:15-26	Aanpassing?
do	21	Handelingen 21:27-36	(Niet) op handen gedragen
vr	22	Handelingen 21:37-22:16	Verdedigingsrede
za	23	Handelingen 22:17-29	Recht en onrecht
zo	24	Psalm 79	Smeekgebed
ma	25	Handelingen 22:30-23:11	Verdeel en heers
di	26	Handelingen 23:12-30	Dure eed
wo	27	Handelingen 23:31-24:9	Aanklacht
do	28	Handelingen 24:10-23	Voorarrest verlengd
vr	29	Psalm 70	Spoedeisende hulp
za	30	Matteüs 14:1-12	Luguber verjaardagsfeest
Zo	31	Matteüs 14:13-21	Levensonderhoud

augustus:

ma	1	Matteüs 14:22-36	Oversteek
di	2	Handelingen 24:24-25:12	In hoger beroep
wo	3	Handelingen 25:13-27	Slepend proces
do	4	Handelingen 26:1-18	Wat moeten we met Paulus?
vr	5	Handelingen 26:19-32	Getuigen
za	6	Handelingen 27:1-12	Waarschuwing in de wind geslagen
zo	7	Handelingen 27:13-26	Geen man overboord
ma	8	Handelingen 27:27-44	Behouden vaart
di	9	Handelingen 28:1-10	Gastverblijf
wo	10	Handelingen 28:11-22	Paulus gaat in gesprek
do	11	Handelingen 28:23-31	Vrijuit spreken
vr	12	Matteüs 15:1-11	Lippendienst
za	13	Matteüs 15:12-20	Reinheidswetten
zo	14	Matteüs 15:21-28	Hondenbrood
ma	15	Matteüs 15:29-39	Wonderbrood
di	16	Sirach 34:9-20 Psalm 34	Houvast
wo	17	Sirach 34:21-31 Psalm 51	Het echte offer
do	18	Sirach 35:1-13 Prediker 4:17-5:6	Belofte maakt schuld
vr	19	Matteüs 16:1-12	Raak niet onder invloed
za	20	Matteüs 16:13-20	Rotsvast geloof
zo	21	Matteüs 16:21-28	Verlies en winst
ma	22	Sirach 35:14-26 Psalm 146	God zorgt
di	23	Sirach 36:1-19 Psalm 60	Bescherm uw volk
wo	24	Sirach 36:20-37:6 Prediker 4:7-12	Niet alleen
do	25	Sirach 37:7-15 Spreuken 27 : 1-6	Goede raad
vr	26	Sirach 37:16-31 Spreuken 13:1-16	Let niet alleen op de buitenkant
za	27	Matteüs 17:1-13	Top ervaring
zo	28	Matteüs 17:14-23	Als je gelooft, kun je bergen verzetten
ma	29	Psalm 55:1-9	Dreiging
di	30	Psalm 55:10-24	Wie is betrouwbaar?
wo	31	Jeremia 23:9-18	Valse profeten

PUZZEL

De oplossing van het vorige cryptogram:

Horizontaal: 3 voorzetsels 7 i.e. (Latijn: id est = dat wil zeggen) 8 el 9 schoolklas 13 lig 14 eeuw 15 teilen 16 diesel 18 mes 19 slagers 21 lol 22 AR (Antirevolutionaire Partij) 23 VU (Vrije Universiteit) 24 abracadabra 25 scholletjes.

Verticaal: 1 trio 2 asla 3 vechtersbaas 4 Zelle 5 telg 6 schuilplaats 10 ooievaar 11 kindertaal 12 seksclub 17 ISS (International Space Station) *) 18 ME (Mobiële Eenheid) 20 granol 23 vaste.

Adriaan Sala



*) Helaas was er een foutje in de tekst geslopen: het ISS maakt niet elke 11 uur een rondje om de aarde maar elke anderhalf uur – excuus!

Sommigen vinden de puzzels een makkie, anderen weer niet. Voor de eersten, weer een uitdaging, de anderen moeten dan maar leentjebuur spelen. U hebt er echter wel twee maanden de tijd voor. Veel plezier en succes,

Adriaan Sala

HORIZONTAAL

- 4 't is knal met ondertoon van vogelzang (11)
- 7 eenvoudig kan daarvan deel uitmaken (13)
- 11 de koningin zij het veel en lang gewenst (4)
- 12 geknutsel op moleculaire schaal (11)
- 19 meisjesvoornaam die na Hiroshima veel minder voorkomt (5)
- 20 ranke houvastgever (5)
- 21 het als bij dwergen is hun bestaan nooit bewezen (5)
- 22 om 9 x 9 x in te vullen (6)
- 23 vaste grond onder het lover (5)
- 25 door fusie groot en door ruzie klein geworden (3)
- 27 Koninklijke van Madrid (4)
- 28 taxibedrijf? (9)
- 31 sommigen huren daar een speciale boot voor in, een bruidje staat er alleen voor (5)
- 32 gelijkgestemd (11)

VERTICAAL

- 1 water en belasting onder één noemer (4)
- 2 tegenslag voor vogel (4)
- 3 dat eten geef ik je op een briefje (4)
- 4 erg uitvergroete potkachel (13)
- 5 slaat niet op gevolgen voor nichten (13)
- 6 in vergelijking met de crisistijd voor de oorlog leven we daar nu in (13)
- 8 eerste vrouw en omgekeerde groet (3)
- 9 duidt aan dat het nog niet zo ver is (3)
- 10 soms gevolgd door 'hemeltje' (3)
- 13 van dit presidentiële vliegtuig is er geen tweede (3)
- 14 je hoort op TV nogal wat dialect (7)
- 15 moet nog wel afgebouwd worden (5)
- 16 steeds dichterbij komende (9)
- 17 daar moeten we nog verder over praten (3)
- 18 voor die stootstok is blauw krijtje nodig (3)
- 24 kroon, metaal, prijs hebben wat gemeen (3)
- 26 depressies om in te zitten (4)
- 29 rotbeest en nog kaal ook (4)
- 30 niveau, zoals van onze hoofdstad (4)

Zie ook pagina 27

Zomaar een wijsheid ...

Geluk is: houden van wat je doet en doen waar je van houdt

